



Nieuwsbrief



- **Krokusvakantie:**
Van 03.03 tot en met 07.03
- **Dinsdag 18.03: oudercontact (LA + KL, op uitnodiging)**
- **Woensdag 19 maart: Pedagogische studiedag (Betaalde opvang op school)**
- **Donderdag 20 maart → Sportdag (Niet voor K0 en K1)**



Onze tweede muzische dag was een succes! De leerlingen werden opnieuw getraakteerd op een aantal muzische workshops, die georganiseerd werden door de leerkrachten. Het team werd deze keer echter versterkt door een aantal getalenteerde ouders. Langs deze weg willen we deze ouders in de bloemetjes zetten. Ze gaven het beste van zichzelf om onze leerlingen een leuk en leerrijk uurtje te bezorgen. Bedankt hiervoor! Jullie kunnen de resultaten van onze twee muzische dagen bewonderen op de opendeurdag.



Onze kleutertjes van de 1^o kleuterklas al heel mondig zijn...



Kijk juf een SKELET van een dinosaurus!
Dat siropje van de dokter was echt SMERIG.



Soms gaan ze ook wel nog eens in de fout...

Wat eet jij vandaag? "broterhammen"
'Wat staat er op het hoofd van de Sint?' 'Een smijter juf!'



Gelukkig zijn ze heel eerlijk en inventief...

'Juf ik heb expres mijn beker omgegooid'
'Wat heb je nodig om een wondje te verzorgen? Een plakieplak (pleister) en piekiepiek (ontsmetting)
'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Smiekeslas

Er zitten zelfs al echte dichters bij...

'Wirre warre werretje ik tover hier een sterretje, veel plezier en veel geluk van je kleine uppekup (ukkepuk)'



K0: Ons thema carnaval werd afgesloten met een heuse “Bumba parade”. We wensen iedereen een fijne vakantie en kijken uit naar de komst van enkele nieuwe vriendjes in de klas!

K1: Na al dat zwoegen en zweten in onze “circusklas” komt ook de krokusvakantie dichterbij... Onze clowntjes staan al vol ongeduld te springen... Met onze rode neus en zelfgemaakte clownshoed en strik staan we klaar om de caravalstoet goed in te zetten!

K2 & K3: Vorige week donderdag was een topdag voor ons. We kwamen verkleed als een indiaan naar school voor de indianendag. Het weer zat niet mee, maar dat kon onze pret niet bederven. We startten de dag met de indianendans en werden daarna in groepjes opgedeeld. We deden op verschillende locaties opdrachten en kregen bij een geslaagde opdracht een pluimpje op onze verentooi. We beschilderden T-shirts, dansten rond een gekleurd vuurtje, knutselden met vingerverf, deden een indianenwandeling, legden een indianenparcours af, ... Als kers op de taart sloten we onze dag af met een overheerlijke pannenkoek. De kleuters gingen moe maar voldaan, met heel veel pluimen op hun tooi, naar huis. Zo een dag smaakt naar meer!

L1: Carnaval is voorbij. Alles mag terug mee naar huis. Bedankt voor het leuke materiaal! Verschillende kinderen brengen regelmatig erg mooie boeken mee. We gebruiken die ook in de klaswerking. We vinden dit heel leuk en de kinderen lezen die korte verhaaltjes heel erg graag. Kunnen jullie tijdens de vakantie het turnmateriaal wassen en terug meegeven op 10.03? Vergeet niet af en toe eens te lezen in de leesboekjes, het tempo kan bij sommige kinderen nog iets hoger. We houden nu ook al rekening met de leestekens zodat de kinderen leren lezen zoals in een echt verhaal. Prettige vakantie... speel veel en rust goed uit!

L2: Waw! Die laatste week voor de vakantie leek wel een echte feestweek! Maandag begonnen we de week tegen pesten met een uitdaging van meneer de directeur. Wij moesten de ‘move tegen pesten’ zo goed mogelijk kunnen dansen op het carnavalsfeest. Vandaag werden we dan ook beloond met een fantastische fuif en een koekje en een drankje!

Dinsdag was het dan weer onze muzische dag. We maakten kennis met tal van kunstenaars en we probeerden zelf een aantal technieken uit. Onder leiding van onze juffen en van enkele mama’s en papa’s voelden we ons zelf eventjes een echte kunstenaar. Benieuwd naar de resultaten? Nog eventjes geduld...op de opendeurdag kunnen jullie alles komen bewonderen!

L3: We hadden het druk deze week: we gingen naar “Puddig Tarzan” kijken in de bioscoop, knutselden tijdens de muzische dag en dansten de move tegen pesten. Bovendien leerden we ook de staartdeling bij cijferen en dit lukte vlot bij iedereen! We sluiten de week af met een knotsgekke carnavalsfuif.

L4: Het was een heel drukke week! We hadden niet alleen een toffe muzische dag, er was ook nog carnaval. Dit alles gecombineerd met de week tegen pesten. Maandag trokken we met de 2^e graad naar de toepasselijke film “Pudding Tarzan”. Ook oefenden we de “move tegen pesten”. Tussendoor maakten we ook nog enkele toetsen... Je ziet, we hebben wel een weekje vakantie verdiend!

L5: Maandag hebben we Gent bezocht. We stelden onze projecten over het Gravensteen, Sint – Jacobs, de Sint – Pietersabdij, de Vrijdagsmarkt, het Belfort en de Vooruit voor. We hebben ook lekkere frietjes gegeten. Dinsdag was het muzische dag. Wij hadden veel plezier en hebben allerlei leuke activiteiten gedaan. Vrijdag is het carnaval... Joepie!!! (Göktan en Dzhenk)

L6: Deze week was het heel leuk. Dinsdag was het muzische dag. Deze week stelden we ons project voor over het menselijk lichaam. We leerden heel wat bij. Op donderdag zijn we naar de beroepenbeurs geweest. Voor sommigen was Frans lastig om te studeren deze week. Het resultaat was dan ook niet al te goed! Maar de volgende keer beter! (Shania en Lisa ☺ <3 xxx) VAN L 6