



## Nieuwsbrief



- Zaterdag 6 juni: 1<sup>e</sup> communie
- Zaterdag 13 juni: Fietstocht
- Dinsdag 23 juni: Oudercontact lager en kleuter
- Vrijdag 19 juni: Proclamatie K3 om 18u30
- Maandag 29 juni: Proclamatie L6 om 19u in OCO
- Dinsdag 30 juni: Laatste halve dag school

*De opendeurdag was, dankzij alle aanwezigen, opnieuw een groot succes, bedankt aan iedereen om dit mogelijk te maken!!! We kijken al uit naar de editie van volgend jaar ☺*



Dit jaar komt er iets gloednieuws. Er komt een schoolkrant!!! Deze heet De Postduifjes. We hebben een heel redactieteam die zorgt voor foto's en tekstjes. In deze krant kom je heel wat te weten over de school en alle dingen daar rond. Het zouden Emmo, Noor en Bjorn niet gelukt zijn zonder het team, juf Lies en de directeur. Deze krant zal verschillende keren uitkomen, dit jaar nog één keer. Ben je geïnteresseerd? Vraag dan om onze krant! (deze is niet betalend)





BASISSCHOOL

## De Vogelzang



K0: Onze schoolreis naar pretland was een echt succes, binnenkort zijn er mooie foto's te zien op onze website. We zijn volop bezig met de verrassing voor vaderdag. Bij het mooie weer genieten we volop van het zonnetje, geef je kleuter gerust een pet of zonnecrème mee.

K1: Lieve mama's en papa's, oma's en opa's, ... Eerst en vooral bedankt om allemaal te komen kijken naar jullie kleine knorrepot op ons schoolfeest. Als juffen zijn we alvast heel trots op onze kids! Ze hebben het beestig goed gedaan ☺ Na al die drukte maken we nu ook even tijd voor onze lieve papa's. We maakten al een... Oh nee, sssst, we verklappen nog niks!

K2: We zijn gestart met het thema zomer. In de laatste week van het schooljaar organiseren we tal van leuke activiteiten. Het zou leuk zijn wanneer alle kleuters hieraan deelnemen. Gelieve ook de laatste weken de schriftjes regelmatig na te kijken!

K3: We hebben genoten van het mooie weer. De kleuters mochten buiten picknicken met hun koek en drank, zalig! We zijn momenteel druk bezig met het geschenkje voor vaderdag. Stilletjes aan verzamelen we ideeën voor de uitreiking van de kleuterdiploma's.

L1: Een dikke proficiat aan alle kinderen, het publiek vond ons dansje heel stoer en mooi. Morgen doen we onze eerste communie, we starten om 11u in de basiliek, de kinderen verwachten we om 10u45. Op maandag 15 mei is er integratieweek voor de kinderen van de 3<sup>e</sup> kleuterklas. De kinderen komen op bezoek voor verschillende activiteiten en ze krijgen ook een turnles van meester Abel. We kijken al uit naar de "nieuwe lichting"!

L2: Toetsen, toetsen, ... De laatste eindsprint is ingezet in het 2<sup>e</sup> leerjaar. Elke dag maken we enkele toetsen voor ons eindrapport. In het tweede leerjaar is het niet de bedoeling om hier thuis al voor te "studeren". Alle leerstof werd in de klas grondig herhaald. Deze week kregen we ook onze laatste huistaken. Vanaf volgende week hoeven we 's avonds enkel nog te lezen en de tafels te oefenen, voldoende te spelen en ... niet te laat gaan slapen. Op maandag 8 juni gaan we een laatste keer zwemmen, dus... zwemkledij niet vergeten!

L3: Voor het 3<sup>e</sup> leerjaar was de opendeurdag ook een enorm succes. We hebben er met zijn allen een prachtige dag van gemaakt waar onze kostuums ook even in de spotlight mochten staan. Nu onze toetsenweek van start is gegaan, gaat het grootste deel onze aandacht daar naartoe. Uiteraard vergeten we het aankomende feest niet: Vaderdag! Sommigen hebben ons al horen zagen en boren. We zijn zelf benieuwd naar het eindresultaat.

L4: Snipperdagen en opendeurdag voorbij... dat betekent herhalingslessen en toetsen in het 4<sup>e</sup> lj. We krijgen van de juffen genoeg herhalingsoefeningen om met een gerust hart de toetsen aan te kunnen vatten. We moeten nu een goed evenwicht zoeken tussen werken, spelen en rusten. Hopelijk blijft het zonnetje schijnen zodat we veel buiten kunnen ontspannen. Volgende week pikken we ook nog een theatervoorstelling mee (gebroken dromen van de Kopergieterij).

L5: Het schoolfeest en de optredens waren heel goed en leuk. Bravo voor iedereen! De herhalingslessen zijn volop bezig, de toetsen (en de zon) komen er aan. Succes aan iedereen!

L6: Het was een leuke opendeurdag. Er waren veel toffe optredens. Het eten was lekker. Er waren leuke springkastelen. Het werd een toffe maar late avond. We zijn al druk bezig met het afscheid van het zesde. We kijken er naar uit. Het wordt een drukke toetsenweek, maar het is het allemaal waard, want na de 2 toetsenweken volgen er alleen nog maar leuke activiteiten. (Omid en Marthe)