



## ***Nieuwsbrief***



- **Maandag 3 oktober facultatieve vrije dag**
- **Zaterdag 8 oktober JAARLIJKSE FIETSTOCHT**
- **Woensdag 12 oktober pedagogische studiedag (betalende opvang mogelijk)**
- **Dinsdag 18 oktober Muzische dag!**
- **Woensdag 26 oktober grootouderfeest**
- **Donderdag 27 oktober oudercontact lager**

Beste ouders,

Het schooljaar is goed begonnen! We voelen ons allemaal al thuis in onze splinternieuwe school!

Tijd om naar goede gewoonte te starten met onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Iedereen heeft via de infoavond of via de agenda de klasafspraken ontvangen. We hopen dat deze afspraken de basis kunnen zijn voor een vlotte samenwerking dit schooljaar!

## **8 OKTOBER JAARLIJKSE FIETSTOCHT!**



**Smeer alvast de ketting van jullie fiets en pomp jullie banden op, want op zaterdag 8 oktober is er de jaarlijkse fietstocht! Meer info volgt binnenkort.**

**Woensdag 14/9 'DAG VAN DE SPORT'! We komen allemaal in sportkledij naar school! Maak er een sportieve dag van!**



Alle verloren voorwerpen zullen verzameld worden in de opvangzaal van het lager aan de grote kapstok. Ga gerust zelf op zoek!

GEVONDEN EN VERLOREN



K0, Julesklassen

Onze allerkleinsten voelen zich stilletjes aan veilig in hun klasje. We maakten kennis met Jules de klapop en de hoekjes van de klas. Ons eerste kunstwerkje is reeds klaar. Mogen we nogmaals vragen om alles te naamtekenen? Bedankt daarvoor!



K1

Traantjes vloeiden, maar traantjes gaan... Met een lachje komen de kindjes stilaan op ons schooltje aan.

We hebben samen ons nieuw klasje al volop mogen ontdekken en ook onze nieuwe juf valt reuze mee 😊! Wat is Rikki blij met al zijn nieuwe vriendjes erbij!

K2

Nu de vakantie voorbij is vliegen we er weer volop in! We waren heel blij om onze vriendjes terug te zien. Toch is het nog even wennen aan onze nieuwe klas, maar we vinden het fijn om samen met Pompom op ontdekking te gaan in de school. We oefenen de dagen van de week en kunnen al verschillende nieuwe liedjes zingen. De juffen willen graag de mama's en de papa's bedanken die aanwezig waren op de infoavond. P.S.: vergeet de turnpantoffels niet.

K3

We zijn al op verkenning geweest in onze nieuwe school.

We leerden ook de vele hoekjes in de klas kennen.

Ons eerste thema samen met onze klapop Pompom is: 'Welkom vriendjes!' Allemaal samen vrienden zijn vinden wij héél fijn!



BASISSCHOOL

# De Vogelzang

L1

Wat een start dit schooljaar! Met drie klassen en drie juffen in een splinternieuwe school. Onze klassen zijn super gezellig. De kinderen en juffen genieten er echt van.

Bedankt aan alle ouders om naar de infoavond te komen, dit is heel belangrijk.

**Bekijk elke dag de brievenmap en de agenda.** Laat nooit materiaal van de klas thuis.

We kennen al verschillende letters en vormen onze eerste nieuwe woordjes, spannend...

We houden jullie op de hoogte!

L2

Wat zijn we blij met onze nieuwe klas! Nu nog een beetje oefenen om overal de weg te vinden... De eerste schooldag sprongen we het nieuwe schooljaar in op de twee toffe springkastelen. De foto's staan binnenkort op de website!

L3

Tijdens WO leren we over onze familie. Elk gezin is anders. Volgende week gaan we ook onze familiestamboom maken.

We leren tot twee generaties terug (grootouders-ouders-kinderen). Probeer samen met je kind over jullie gezinsvorm en familie te praten. De kinderen mogen ook materiaal i.v.m. dit thema (foto's, familiestamboom,...) meebrengen naar de klas.

Veel plezier bij de voorbereiding en het opzoeken van leuke herinneringen over jullie familie.

L4

We zijn super goed gestart, onze mooie nieuwe klassen en prachtige school hebben daar zeker iets mee te maken! We zijn deze week al gaan zwemmen en leren elkaar elke dag beter kennen.

Dit schooljaar leren we zelfstandiger te werken, want we zijn nu bij de grotere kinderen op school. Er wordt al heel wat van ons verwacht, maar we hebben er zin in!!!

L5

We zijn een fijne klas. We vinden de juf en meester heel leuk. We hebben al gewerkt en knutselwerkjes gemaakt. Met juf Silvie en meester Bart zal het zeker lukken in het 5<sup>e</sup> leerjaar.

Laura en Emma

L6

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Voor velen onder ons is dit een grote stap. Een nieuwe klas, nieuwe leraar... Ook met de nieuwe school werd het 'eerste schooldaggevoel' nog extra gestimuleerd. Het zesde was wel een beetje van een verandering. We zijn nu de oudsten van de school! We werken met beide klassen en beide juffen. We kregen een uitleg hoe het zal zijn in deze nieuwe klas, het lijkt ons best wel moeilijk en tegelijk super leuk!!

Sarah en Marie ☺ ☺ ☺

