

Twee weken geleden, zaterdagochtend.

Een grote groep mensen had zich verzameld aan de ingang van de school. Oma's, opa's, kleuters, tieners, kinderen... Je kan het zo gek niet bedenken, maar wat deden die daar?

Dat zal ik je vertellen. De jaarlijkse fietstocht ging van start! Iedereen nam zijn fiets bij de hand, kroop erop en daar gingen ze. Ze doorkruisten Oostakker en omstreken, maar bleven goedgezind. Na tien kilometer werd het wat zwaarder, maar opeens... .



Daar stonden een paar juffen met heerlijke koffiekoeken en soep. En het meest belangrijk... een toilet. Onze dappere fietsers stoven van hun fiets als uitgehongerde leeuwen vielen ze aan.

Met ronde buikjes stapten ze terug op de fiets, helft 2 van de tocht. Alweer reden ze bergen op en af, staken ze wegen over en dat allemaal met hun fiets. In totaal wel 20 kilometer!

En ja, geachte lezer, ze haalden het. En hoe? Op school stond hun een heerlijke hotdog te wachten. Beste lezer, volgende keer raad ik je aan om erbij te zijn!