



nieuwsbrief



- Dinsdag 5/12 Sint op school...
- Donderdag 21/12 oudercontact lager op uitnodiging + kerstmarkt
- Woensdag 24/1 pedagogische studiedag (betaalde opvang voorzien)



Hij komt, hij komt... op 5 december
naar onze school!



De ouderraad is op zoek naar iemand met 'designerskills' om mee te helpen met het maken van flyers, affiches,... voor school- en ouderraadactiviteiten.

Voel je je geroepen, neem dan contact op met de school. Onze eeuwige dankbaarheid wacht op jou!

We zijn op zoek naar mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, nonkels,... die willen komen lezen samen met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

Op woe 1^e lj van 10u30-11u15

Op vrij 2^e lj van 13u30- 14u55





Indien interesse, neem contact op met juf Lies via het e-mail adres lies.waelput@bsdevogelzang.be of bel naar de school. Alvast Bedankt!

Alle verloren voorwerpen worden verzameld in de opvangzaal bij juf Lilly. We merken dat er de laatste tijd veel spullen verloren gaan. Proberen jullie er de kinderen, samen met ons, op te wijzen dat ze zorg moeten dragen voor hun gerief? Dank je



De kerstman komt al even om het hoekje piepen...

We willen jullie nu al uitnodigen op onze kerstmarkt op donderdag 21 december van 15u30 tot 22u. Alle ouders en leerlingen zijn meer dan welkom om er een gezellige avond van te maken met een pakjesboom, verkoopkraampjes met werkjes van de kinderen, een hapje en een drankje... Tot dan!



Naast de nieuwsbrief krijgen jullie vandaag een brief mee over de acties die we zullen doen voor DE WARMSTE WEEK. Alvast bedankt voor jullie steun.





KO

Onze nieuwe instappers zijn het al goed gewoon hoor!

Welkom Soumayah, Ilias, Jayden, Laura, Erva, Oscar, Fenne, Amelie Pauline en Orphé. Stilletjesaan bereiden we het bezoek van Sint en Piet voor. We leren een versje en liedje voor hen en maken een feesthoedje voor de grote dag.

Mama en papa, mag ik nog eens om jullie medewerking vragen:

- drankje, koek en fruit goed voorzien van NAAM
- familiefoto's binnenbrengen!

K1

'Appeltje klein, appeltje groot, soms ben ik geel of groen of rood!

We vonden het verhaal van 'kleine muis zoekt een huis' reuzetof.

Volgende week komt er iemand anders in ons klasje, rarara wie zou dat zijn? ☺



K2

Op maandag 13 november hebben we een bezoek gebracht aan het huis van de Sint. Daar hebben we een rondleiding gekregen van sportpiet en slaappiet. Wat was dat tof!

Ook de spiekietsjes zijn nog steeds bij ons op bezoek in de klas.

Elke dag moeten we hen zoeken op een nieuwe verstopplaats. Zij hebben al gezien hoe mooi wij kunnen dansen op de Sinterklaas polonaise van Kathleen (ex-K3). Hopelijk vindt de Sint ons dansje ook zo mooi op dinsdag 5 december.

K3

Ooo, wat is Pompom verdrietig. Snoes is nog steeds vermist. Wij worden toch wat ongerust. Willen jullie allen helpen zoeken a.u.b.?

Gelukkig kunnen we al goed communiceren en zullen we alle communicatiemiddelen inzetten.

L1

Het wordt héél spannend in het eerste leerjaar.

Alle voorbereidingen zijn begonnen voor het bezoek van de sint.

We schreven een brief en we hopen op een antwoord.

We gingen naar zijn huis, dat zat al vol met zwarte pietten. Bekijk onze foto's eens op de site!

L2

Rekenen op het honderdveld... We leren wekelijks nieuwe oefeningen. Niet makkelijk, maar als we flink blijven oefenen, lukt het vast. Volgende week leren we een nieuwe maaltafel.

Ook hier is de boodschap... oefenen, oefenen, oefenen! We kijken ook al uit naar de komst





van de Sint. Wie thuis een leuk sintboek heeft, mag dit meebrengen naar de klas.

L3

De kinderen van het 3de leerjaar tonen interesse in de koninklijke familie. Tijdens groepswork ontdekken we veel over het werk en leven van koning Filip. Over een dotatie voor onze koninklijke familie zijn er verschillende meningen onder de kinderen. Tijdens de spreekopdrachten houden we rekening met de protocolregels van het koningshuis. Als afsluiting van ons thema maken we tekeningen en sturen ze op naar het paleis in Brussel.

L4

Net voor de herfstvakantie hebben we slijm gemaakt. We hebben bij meester Ruben ook een leuke activiteit gedaan. Beide klassen hebben een vlam ingekleurd voor de warmste week.

Ons eerste rapport was schitterend!

Onlangs hebben we nog tot 100 000 geleerd en we zijn aan het einde van ons tweede WO-thema gekomen. Daarom hebben we een leerzame wandeling in onze gemeente gedaan.

De monsterlijk leuke kinderen van L4A en L4B.

Geschreven door Elias en Lena.

ps De cakejes op de Halloweenfuif waren lekker.

L5

Voor de vakantie hebben we lekkere mummies gemaakt van worstjes en bladerdeeg, mmmm dat was smullen. We hebben op de laatste dag ook lekker gegriezeld met slijm en toffe gezelschapsspelletjes. Na de vakantie zijn we er onmiddellijk ingevlogen. Vooral voor Frans gaan we in volle vaart vooruit. Het is niet makkelijk, maar we doen toch ons best om elke dag een beetje te oefenen! Vele groetjes van Leonie en Femke

L6

Net voor de vakantie zijn wij met de kleutertjes in het bos gaan spelen rond het thema Halloween. Het was leuk en gezellig. Wij hebben onze boekbespreking gedaan. We zijn nu volop bezig met een super cool project rond de wereld. De sint is er bijna. Ons schoentje staat klaar;).

Met gezellige groetjes van het zesde ...Jelle en Indras :)

