

Dag mama/papa

Wat gaat de tijd toch snel...

Onze eerste twee weken zijn voorbij gevlogen!!

Omdat de kindjes goed gestart zijn in hun klasje zullen we vanaf maandag alvast beginnen aan het thema: 'Rikki en zijn boekentas!'

Wat zullen we leren?

- we leren onze klaspop Rikki beter kennen
- we spelen kennismakingsspelletjes
- we verkennen de hoekjes in de klas en leren de klasafspraken
- We schilderen ons eigen symbool in
- We sorteren de spullen uit onze boekentas
- We leren de begrippen open/toe
- ...



Wat mag je meebrengen?

- Er zijn nog enkele kinderen die sapjes meekrijgen ipv een flesje water, gelieve dit in orde te brengen :)
- Koekjes liefst in een koekendoos ZONDER papiertje, zo kunnen de kinderen zelfstandig hun koekje opeten...



- Binnenkort starten we ook met onze familie fotoboek/muur.

Daarom mogen jullie enkele foto's meebrengen naar de klas om in ons fotoboek/muur te steken/hangen.

Zo kunnen kinderen vertellen over mama, papa, broer, zus, ...

TIP: normaal foto formaat GEEN pasfoto's ;)

Nog even ter informatie:

- Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website!

Komende belangrijke data's:

- Vrijdag 21/09 schoolfotograaf en STRAPdag (brief volgt later)
- Donderdag 27/9 sponsorloop (brief volgt later)



Wij wensen jullie alvast een fijn weekend en tot maandag!

Groetjes

De juffen van K1