



Belangrijke data:

- ❖ **Zaterdag 13 oktober:** fietstocht
- ❖ **Woensdag 17 oktober:** **Pedagogische studiedag** (betaalde opvang op school)
- ❖ **Woensdag 24 oktober:** grootouderfeest (meer info volgt)
- ❖ **Donderdag 25 oktober:** rapport 1 + oudercontact lager
- ❖ **Vrijdag 26 oktober:** Halloweenfuif
- ❖ **Dinsdag 13 november:** oudercontact kleuter
- ❖ **Dinsdag 20 november:** Muzische dag



Oproep opvang

Onze opvang is op zoek naar oude kerstballen, wol en ijzeren kapstokken om te knutselen. Indien je thuis één van deze spullen kan missen, kan je ze afgeven aan juf Lily of juf Els.

Halloweenfuif
vrijdag 26 oktober.
Durven JULLIE
komen griezelen?



Pompoensoep

In thema van Halloween verzamelen we met de school pompoenen om soep van te maken! Deze kunnen binnengebracht worden tot en met woensdag 24 oktober op het secretariaat bij juf Katty of juf Chantal.



SPONSORLOOP



Wat hebben onze kinderen fantastisch gelopen! Elk op zijn tempo en met een gouden inzet. Proficiat aan onze sportieve leerlingen.

De opbrengst van deze geweldige editie komt neer op €1902,48! Eerstdaags worden, zoals reeds aangekondigd kleuterfietsjes, circusattributen en zwemmateriaal aangekocht.



GRAS- werkdagen

Op deze zomerse herfst dagen zien we de kinderen genieten van onze GROene Avontuurlijke Speelplaats. Langzaam aan krijgt het terrein meer vorm. Dit schooljaar organiseren we opnieuw 3 werkdagen waarop we hier verder aan werken met het team en enthousiaste ouders.

De eerstvolgende werkdag is **woensdagnamiddag 17 oktober** om 13u. We willen dan nog wat aanplantingen doen, de wilgenhut verstevigen, voorbereiden van het maken van een experimenteerwand, de moestuin winterklaar maken,...

De volgende werkdagen gaan door op **zaterdag 16 maart en zondag 28 april**.

Allemaal van harte welkom! Gelieve een seintje te geven aan juf Lies als je erbij kan zijn (lies.waelput@bsdevogelzang.be).

K0:

Ons thema "Jules gaat naar school" loopt op zijn einde.

Onze peuters zijn het intussen al gewoon in hun klasje.

We keken uit naar de verjaardag van Jules onze klaspop!

We hebben dit gevierd met een reuzeverjaardagstaart en dit op donderdag 11 oktober.

Binnenkort zijn er foto's te zien op de website. Denken jullie nog eens aan de familiefoto's?

K1:

Blaadjes blaadjes overal! Wat fijn, stappen tussen de bladeren, nootjes zoeken en spelen maar.

We maken een gezellige herfstwandeling doorheen de school... we vinden al snel heel wat!

Onze klas is mooi versierd en ook onze ontdekbak is goed gevuld!

In de winkel verkopen we lekkere kastanjes en vingerverven we met de herfstkleuren.

Onze potjes staan ook al klaar om op spinnenzoektocht te gaan! Spannend.

We bereiden ons voor op de grootouderdag. Wij kijken er alvast naar uit :)

K2:

Tijdens het thema "Njammie, fruit!" hebben we dagelijks een kleine fruitwedstrijd gedaan.

Via een zelfgemaakte grafiek konden de kinderen weergeven welk fruit ze op die dag

meehadden. Daaruit bleek dat de banaan en de appel overduidelijk de populairste

fruitsoorten zijn, zowel in de klas van juf Isabel als in de klas van juf Laurence! 😊

K3:

De uitstap naar de winkel was leuk. We merkten dat er daar al meerdere kleuters gingen

winkelen. Ze konden dit vlot en uitgebreid vertellen. We brachten ingrediënten mee om een

heerlijke pizza te maken. De kinderen wisten goed wat er allemaal op de boodschappenlijst

moest staan. Wat was het fijn om samen een pizza klaar te maken en ervan te smullen!

L1:

Voor de volgende thema's hebben we nodig: reclameboekjes van speelgoed, oude kalenders met mooie foto's, boekjes in verband met Sint, oude tijdschriften.

Het eerste letterdictee is goed gegaan, wat leren de kindjes snel bij!

Elke dag alles nakijken en 10 minuutjes luidop lezen samen met je kind is heel belangrijk.

Het is fijn wanneer de kinderen makkelijke kledij en schoenen aanhebben op de zwemdag.

L2:

De eerste weken in het 2^{de} leerjaar vlogen voorbij. We herhaalden heel wat leerstof uit het 1^{ste} leerjaar, maar we leerden reeds heel veel nieuwe dingen, zoals de hoofdletters, de klinkers en medeklinkers, ...

We kijken er enorm naar uit om binnenkort de eerste 'tafels' te leren 😊.

Ook gingen we al 3x zwemmen. Blijven jullie er aan denken om die dag makkelijke kledij en schoenen aan te doen? Dank je wel hiervoor.

Op woensdag 24 oktober is het grootouderdag. Daar wij onze oma's en opa's met open armen willen ontvangen, gaan we die dag niet zwemmen...

L3:

De kinderen van het 3^{de} leerjaar gingen op uitstap naar het museum: "De school van toen" Jongens en meisjes kregen apart les. We droegen een schort en klompen. In het klaslokaal zaten we op een lessenaar met lei en griffel. Ezelsoren, de lange tong, op je knieën in de klompen, een draai rond je oren, vast in de kast,... Gelukkig hadden we brave leerlingen mee! In het schoolmuseum konden we ook deelnemen aan een zoektocht. We kregen opdrachten over speelgoed, sprookjes, schoolbenodigdheden, straffen en beloningen van vorige eeuw.

Een leerrijke afsluiter van ons thema 100 jaar geleden.

L4:

De herhaling van wiskunde is voorbij en wij zitten volop in de toetsen. Volgende week begint de nieuwe leerstof en leren we tot 10 000. Spannend !!!

Ook van het 1^e thema van WO deden we al een toets, dat was niet gemakkelijk.

De 14-daagse zwemlessen vallen dik mee : de 3 groepen leerden al veel bij op een korte tijd.

Deze week is het leesweek en hebben we dus extra aandacht voor boeken.

We blijven onze tafels inoefenen want die moeten we in het 4^e echt wel vlot kunnen.

L5:

We hebben voor Frans opnieuw een nieuw werkwoord geleerd: Avoir – hebben. We mogen deze week ook onze talenten tonen aan elkaar: we zagen al een kok aan het werk, we deden een korte taekwondo training, er werd gezongen, gebreakdancet en gedanst. Er zitten ook een aantal echte 'Rubikskubus-kampioenen' in het vijfde. Er hebben zelfs een aantal kinderen gedrumd op een echte drum! Volgende week gaan we opnieuw naar de bib. In de klas werken we ook rond onze 'knapjes'. We hebben al veel kunstwerkjes gemaakt, heel mooi en leuk! Ons eerste thema voor W.O. zit er ook al op. We leerden hoe de mens zich ontwikkelde doorheen de eeuwen.

Flo en Daan

L6:

In het zesde leerjaar begon de week met een uitstap naar Guatemala. Het was super: verkleden, inleven in je rol en zelfgemaakte tortilla's opeten en licuados opdrieken. Nu weten we hoe het leven is in Guatemala. Woensdag hebben we weer eens de spieren opgespannen om te gaan zwemmen. We leren nu crawl en rugslag. Onze conditie verbetert nu heel snel. We voelen ons helemaal thuis in het zesde ! Groetjes Mina en Hapsa ☺