



Dag mama/papa

Hebben jullie het ook al opgemerkt? De bomen worden kaler, allerlei noten liggen op de grond, spinnetjes komen piepen en de blaadjes worden kleurrijker... Het is herfst!!!

Wat zullen we leren?

- We maken een spannende herfstwandeling
- We gaan op zoek naar kriebelspinnen
- We maken kennis met de begrippen groot en klein
- We spelen met de begrippen nat en droog
- We leren enkele nieuwe liedjes
- We maken lekkere spinnensoep
- ...
- \



Wat mag je meebrengen?

- Gevonden herfstvruchten (kastanje, eikels,...) takjes, mooie blaadjes, ...
- Een plastic potje (vb: charcuterie) met gaatjes in geprikt, om spinnen te vangen
- Materialen ivm dit thema zijn steeds welkom! (boekjes, spelletjes, mooie prenten, ...)
- 

Nog even ter informatie:

- Maandag 01 oktober: facultatieve verlofdag
- Woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag
- Woensdag 24 oktober: grootouderdag
- Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website!

Groetjes

De juffen van K1

