



Dag mama, papa

We kunnen er niet meer naast kijken, al heel vroeg in november worden de kleuters geconfronteerd met het hele Sinterklaasgebeuren... Nu is het eindelijk zover, de Sint is weer in het land! Daarom zullen we de komende 3 weken werken en spelen rond het thema 'Dag Sint en Piet'!

Wat zullen we leren?

- We leren Sint en Piet kennen
- We bekijken hun kledij eens van dichterbij
- We maken een mooie pietenkroon
- We zetten samen ons schoentje klaar voor de Sint
- We luisteren naar boze en blijde muziek
- We leren pakjes sorteren in de juiste schoorsteen
- We leren dansen als echte pieten
- ...

Wat mag je meebrengen?

- Materialen ivm dit thema zijn steeds welkom! (Boekjes, mooie prenten, spelletjes rond Sint en Piet)
- ...

Belangrijke weetjes

- Dinsdag 20/ 11 muzische dag voor alle kinderen
- Vrijdag 30/11 uitstap toneel 'de Stip' (brief volgt nog)
- Donderdag 6/12 bezoek van de Sint op school

Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust!

Groetjes

De juffen van K1

