



Dag mama, papa

Het einde van 2018 is in zicht, nog een 2 tal weken school en dan start de kerstvakantie. Deze periode brengt steeds een gezellige sfeer met zich mee: de kerstboom versieren, er gezellig rond gaan zitten, gezellig tafelen met vrienden en familie, ...

Ook in onze klas willen we de sfeer van gezelligheid creëren. Daarom werken en spelen we van 10 december tot 21 december rond het thema 'Rikki wil een kerstboom'

Wat zullen we leren?

- We versieren een kerstboom
- We maken het lekker gezellig in de klas (donker maken, lampjes aan)
- We leren ons Nieuwjaarsversje en een nieuw liedje
- We leren nieuwe begrippen 'lang' en 'kort'
- ...



Wat mag je meebrengen?

- Materialen ivm dit thema zijn steeds welkom! (boekjes, spelletjes, mooie prenten, kerstversiering, ...)
- Jullie kleuter mag ook een zaklamp meebrengen om te gebruiken in de klas (Let op! Voorzien van een naam!)

Enkele weetjes:

- woensdag 19 december: kerstbrunch met de kleuters van K1 (brief volgt later)
- donderdag 20 december: kerstmarkt op onze school!
- vrijdag 21 december: kerstfeestje in de klas (informatie volgt later)
- Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website!

Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust!

Groetjes

De juffen van K1

