



Belangrijke data:

- * vrijdag 1 februari: Voordrachtwedstrijd
- * maandag 11 februari: facultatieve dag (betaalde opvang voorzien)
- * vrijdag 22 februari: quiz
- * krokusvakantie: 4 tot 8 maart (betaalde opvang voorzien)



Op **vrijdag 1 februari** is er **geen warme maaltijd** op school te verkrijgen. Gelieve de kinderen op die dag een lunchpakket mee te geven.

*We wensen u een
liefdevol, creatief,
gelukkig en gezond 2019!*



We haalden met alle acties maar liefst **2000 euro** op voor VZW De Steiger! Aan iedereen bedankt om van basisschool De Vogelzang zo een warme school te maken.



Voor onze oudste leerlingen gaan de laatste maanden van de lagere school in. Straks maken zij de grote overstap naar het secundair onderwijs. Niet altijd een makkelijke keuze, maar wel een zeer belangrijke. Om hen te helpen in het maken van de juiste keuze organiseert onze scholengroep Gent op zaterdag 2 februari de **GO! Explore beurs** in de **tuinbouwschool van Melle**. Hier kunnen zowel de leerlingen van het **vijfde als het zesde leerjaar** kennis maken met alle verschillende GO! scholen van Gent. Het evenement bestaat uit 2 grote delen: een infomarkt en een interactieve doebeurs.

Een absolute aanrader voor onze leerlingen van de derde graad!



K0

Welkom aan onze nieuwe instappertjes. Ze zijn het ondertussen al gewoon. Wij toveren met kleuren: rood, geel, groen en blauw en van die kleuren komt er eentje uit onze mouw. Boekjes rond het thema zijn steeds welkom.

K1

Rode vlekjes, hé wat gek! Op mijn neus en in mijn nek. Wat is dat nu? Ons kriebelmonster heeft rode vlekjes op zijn lichaam. Gelukkig kon de dokter komen om hem te genezen! Volgende week krijgen we bezoek van een echte dokter. Bedankt aan de opa van Mona.

K2

Tanden poetsen, op en neer, hier gaan we nog een keer! Met mooie witte tanden springen we het weekend in. We hebben reeds van alles geleerd over ons lichaam. Zo weten we nu bijvoorbeeld hoe ons skelet eruit ziet en hoeveel zintuigen we hebben. Om het thema af te ronden, zullen wij werken rond Hopsabees.

K3

Onze eerste uitstap van het nieuwe jaar is al voorbij.

We zijn naar het SMAK geweest. Samen met de gids hebben we aan de hand van opdrachtjes veel geleerd over Gent en hoe het vroeger was.

Op het einde mochten we nog met de lego's spelen. De kinderen van juf Ann gaan volgende week nog. Ons volgend thema is " De Ruimte".

Wie spelletjes, boeken, ... heeft, breng deze gerust mee.

L1

Op maandag 14/1 kwam meneertje Pom naar school. We gingen op reis naar alle werelddelen.

Vanaf januari 2019 maken we elke dag een korte automatisatietoets van de bewerkingen tot 10. Bij de meeste kinderen lukt dit al aardig, anderen moeten de splitsingen toch nog wat extra inoefenen.

In de klas leren we al over de getallen tot 20. Een nieuwe rekendoos helpt ons daarbij.

Lees ook thuis hoe laat het is. We starten met het lezen van de digitale klok en de wijzerklok. Hierbij oefenen we op het lezen van het uur. Dit past binnen ons thema van de tijd.

L2

Wat gaat de tijd toch vlug. We kennen reeds 5 tafels. De tafel van 2, 10, 5, 3 en 4 zit al in ons tafeldoosje.

Vorige week mochten we 'meneertje Pom' nog eens klein toveren en genieten van een toneelvoorstelling. Nadien kregen we even de kans om achter de schermen te kijken ☺.

We merken dat er heel veel leerlingen bij het omkleden na het zwemmen vechten met vb broekkousen, strakke jeans en moeilijke schoenen. Mogen we dan ook vragen om op die dag makkelijke kledij aan te doen? Bedankt!! ☺

L3

De kinderen van het derde leerjaar leren werken met kalenders. Ons huiswerk plannen we elke week in onze klasagenda. Activiteiten, hobby's, sport, uitstappen, verjaardagen, ... duiden we aan op onze maandkalender. Aan de muur in de klas hangt een grote schoolkalender. De tijd vliegt!

We leren over vroeger en ontdekken sporen uit het verleden van Oostakker. Op de speelplaats spelen we spontaan spelletjes uit de vorige eeuw. Eenvoudig maar heel leuk!

L4

Na de kerstvakantie zijn we er meteen ingevlogen met veel nieuwe leerstof. We leerden over kommagetallen, in de taalles zijn we gestart met de werkwoorden in tegenwoordige tijd. Dat ziet er niet gemakkelijk uit! In de WO-les begonnen we aan thema 5 'Tijd voor ons land'. Volgende week kiezen wij ook een gedicht om voor te dragen in de klas. Spannend!

L5

Na de kerstvakantie zijn we goed begonnen met de lessen . We hebben al veel nieuwe leerstof geleerd . We zijn ons ook al goed aan het voorbereiden voor de voordrachtwedstrijd met hulp van juf Silvie en meester Bart. Volgende week krijgen we ook professionele hulp. We maken ook een mooi kunstwerk rond ons gedicht. De zenuwen beginnen te komen maar we hebben er allemaal zin in!!!
Groetjes Lalittra en Tilde

L6

Stress, stress, stress! De voordrachtwedstrijd komt er aan en het 6de begint er al aan. We knutselen over ons gedicht maar soms zien we een triestig gezicht. Bij WO leerden we over de geschiedenis van Rome en we blijven er maar van dromen. We hebben BIJNA alles gezegd....want 1 iets zijn we vergeten... en dat is...dat je zeker naar onze geweldige voordrachtwedstijd moet komen kijken en luisteren.

Vele groetjes van het 6de xxx Lene & Lotte