



Beste ouders,

Dinsdag, 19 februari, gaat het derde leerjaar B op uitstap naar het
Gravensteen in Gent.

Met een gids verkennen we de burcht. We mogen gebruik maken van de
verkleedkoffers en zullen ons verkleden als ridders of edelvrouwen. Tot
slot vieren we feest in het kasteel!

We vertrekken 's morgens om 08u50 met de lijnbus en zullen rond
12u30 terug op school zijn.

's Middags eten we allemaal **boterhammen op school.**

Breng wel je boekentas mee naar school. In de namiddag is er gewoon
les.

De prijs van de gids €3.70 per kind zal via facturatie gebeuren.

Vergeet je **Buzzy pass** niet!!

Prettig weekend!

Vriendelijke groeten,

juf Yomi

