



Dag mama,papa

Tok, tok, tok ik ben een kip.
Ik leg veel eitjes wip wip wip!
Ik vlieg, ik vlieg ik ben een haan
ik kan al op één pootje staan!

Binnenkort is het Pasen. Een feestdag in de lente! Samen chocolade-eieren rapen en proeven, kuikentjes en kippen bekijken, de natuur die langzaam maar zeker weer opleeft, het zonnetje komt wat meer piepen.

Dit zijn allemaal gebeurtenissen waaraan kleuters heel wat plezier beleven. Daarom werken we van 11 maart tot 05 april rond het thema 'Rikki en Mia de kip!'.



Wat zullen we leren?

- We bekijken kuikens, kippen en eieren van dichtbij

(wie kippen of kuikentjes heeft thuis die wij eens mogen bekijken, geef gerust een seintje!)

- We schilderen een kuiken

- We leren eitjes van groot naar klein leggen

- We experimenteren met verf en eigeel

- We maken een mooi paasmandje

- ...

Wat mag je meebrengen?

- thematisch materiaal:

- Boekjes
- mooie prenten
- leuke gezelschapspelletjes over kip of eieren
- plastic eieren om mee te spelen
- ...

- grote plastic fles van 1L, 1,5 L of 2L om mee te knutselen

- ...



Nog even ter informatie:

- donderdag 28 maart: technische dag (brief volgt later)

- dinsdag 2 april: oudercontact kleuter (enkel op uitnodiging!)

- Vrijdag 5 april: toneel op school

- Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website!

Groetjes

De juffen van K1

