



Beste ouder(s),

Sinds gisteren zijn we gestart met de "themaloze dagen". Dat wil zeggen dat we samen met de kinderen gebrainstormd hebben over wat zij graag willen doen in klas. Hier zijn enkele hele toffe activiteiten uitgekomen. Zo willen de kinderen bijvoorbeeld graag een flamingo knutselen, het spelletje TIKTAKBOEM spelen, dansen op zelfgekozen muziek en zullen we samen iets lekkers bereiden.

De "themaloze dagen" zijn momenteel ingelast om wat rust te creëren in de klas tijdens deze drukke periode, maar tegelijk ook de motivatie van de kinderen te prikkelen. Zo kunnen de kinderen vanuit hun eigen creativiteit aan de slag en werken ze toe naar hun eigen eindresultaat.

Wij zijn alvast benieuwd naar de resultaten!

Vriendelijke groetjes,

Juf Anouk, juf Eline juf Laurence

