



Monster

Voorgedragen door Louis Vande Gehuchte



Ssshht, stil!

**Er zit een monster op de trap,
met poten, klauwen en een bek
en vreselijk goeie oren!**

**Gekraak, een zucht, een bibberstap,
het stiekeme bonzen van mijn hart
alles, alles kan het horen!**

**Ik sluip dus niet, ik ren als gek
het donkere stuk, ik vlieg de trap af
naar beneden, dertien treden ongeluk,
zie je wel, bijna uitgesleden!**

**O nee, hoor jij dat ook,
dat hijgen, dat getik,
voel je ook die hete adem in je nek?
dat grommen heb ik zeker niet verzonnen,
het monster heeft weer trek!**

**Snel, waar is de deur, waar is het licht?
Niet omkijken nu, alles dicht,
pas toch op, vlug die knip erop!**

**klik
slik
mijn schaduw moet eraan geloven.**

**Ik leef gelukkig nog
ik zit lekker op de plee
alleen
hoe moet ik straks nou weer naar boven?**

