

Dag kinderen

Wat jammer dat we deze week niet bij elkaar kunnen zijn. Knubbe en ik missen jullie!

Ik zal elke week enkele opdrachten doorsturen. Zo vervelen jullie zich wat minder en zijn wij toch nog een beetje bij elkaar.

De eerste taak is een knip- en plakwerk: de ruzieoplosser. De komende tijd zit je vooral thuis en dan heb je soms eens ruzie met je broer, zus of ben je misschien wel eens boos op papa of mama. Dan kan je dat oplossen met de ruzieoplosser!

Knip de schijven uit. Maak bij beide een gaatje in het midden. Leg de blauwe schijf over de oranje schijf en steekt een splitpen door de twee schijven. Nu kan je hem gebruiken!

Heb je geen splitpen? Een klein touwtje waarin je twee knoopjes legt volstaat ook.

Voor de tweede taak moet je aan je klasgenootjes denken. Je mag je beste vrienden of vriendinnen tekenen in de gezichten! Denk dan eens na: lijken zij op jou? Waarin zijn jullie hetzelfde? Waarin zijn jullie anders?

Veel plezier met de opdrachten. Tot volgende week voor meer zedenleer-geleer!

Groetjes,
meester Kevin