



Dag lieve kindjes van het 1<sup>ste</sup> leerjaar,

Hier zijn we weer met een klein briefje voor jullie. We hopen nog steeds dat alles goed met jullie gaat. We denken elke dag heel veel aan jullie allemaal!

We hopen dat jullie de weekplanning een beetje hebben kunnen volgen, en zo elke dag hebben kunnen lezen, rekenen en schrijven.

Vergeet niet dat knutselen, zingen en bewegen ook nog steeds heel belangrijk is. Denken jullie ook nog eens aan een briefje voor de juf? We wachten vol spanning, want we hebben nog lang niet iedereen gehoord.

Zo dit was het alweer!

Vele groetjes,

Juf Inge

Juf Sabine

Juf Laura