



Dag mama,papa

Onze batterijen zijn ondertussen opgeladen, tijd om er weer stevig in te vliegen! De komende weken zullen we leren en spelen rond het thema 'Rikki en Mia de kip!'.

Wat zullen we leren?

- We bekijken kuikens, kippen en eieren van dichtbij, maar ook de paashaas vergeten we niet
- We maken een paasmandje
- We spelen met de begrippen veel en weinig
- We gaan creatief aan de slag met paaseieren
- We experimenteren met verf en scheerschuim
- ...

Wat mag je meebrengen?

- thematisch materiaal:

- Boekjes
- mooie prenten
- leuke gezelschapsspelletjes over kip of eieren
- plastic eieren om mee te spelen
- ...



- grote plastic fles van 1,5 L of 2L om mee te knutselen

GEZOCHT! Wie thuis nog handtassen heeft die niet meer gebruikt worden mag deze gerust meebrengen naar de klas(om te houden), de kinderen zullen jullie enorm dankbaar zijn ☺ (de onze zijn allemaal gesneuveld)

TIP! Uw kleuter heeft voor de vakantie de knutselzak met werkjes meegekregen. Gelieve deze ten laatste woensdag 04/03 terug mee te brengen naar de klas!

Nog even ter informatie:

- Donderdag 5 maart: toneel op school
- Maandag 16 maart: theathervoorstelling Ikioliki (brief volgt later)
- Dinsdag 17 maart: oudercontact kleuter (enkel op uitnodiging!)

- Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website!

Groetjes

De juffen van K1