



Beste ouder(s)

Het is weer zover, tijd om te griezelen!

Op **vrijdag 30 oktober** is het **Halloween** op school.

Voor deze speciale dag mag je kleuter uiteraard in griezelkostuum naar school komen. Graag willen we hier enkele afspraken rond maken:

- een **gemakkelijk** kostuum
- in **twee** delen (dus niet in één stuk, geen onesies)
- **geen** losse attributen
- een **jas** om boven het kostuum aan te trekken

→ Op die manier kunnen de kinderen comfortabel en zelfstandig naar het toilet. Indien de kledij toch hindert, zullen we deze jammer genoeg moeten uittrekken en in de boekentas steken.

Alvast bedankt voor jullie begrip. Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust!

Griezelige groetjes

De kleuterjuffen

