

Dag mama, papa

Wat gaat de tijd toch snel...

Onze eerste weken zijn voorbij gevlogen! Omdat de kindjes goed gestart zijn in hun klasje zullen we vanaf maandag alvast beginnen aan het thema 'Rikki en zijn boekentas'.



Wat zullen we leren?

- Klaspop Rikki leren kennen
- Kennismakingsspelletjes spelen
- Verkennen van de hoekjes in de klas
- Klasafspraken leren
- Schilderen van ons eigen symbool
- Sorteren van spullen uit onze boekentas
- ...

Wist je dat?

Binnen elk thema stellen wij enkele kernwoorden centraal. Dit kunnen zowel gekende als ongekende woorden zijn voor uw kleuter. Tijdens ons thema komen deze woorden heel vaak aan bod. In elke themabrief zal u vanaf nu de themawoordschat terugvinden.

Binnen het thema 'Rikki en zijn boekentas' zal het vooral herhaling zijn van basiswoordschat. Hieronder geven we enkele voorbeelden: de juf, het kind, de kring, kijken, spelen, pijn, ...

Nu we al anderhalve week verder zijn in ons nieuwe schooljaar merken wij op dat enkele dingen nog heel moeilijk verlopen oa. Jas aandoen, plasmoment, schoenen aan- of uitdoen, neus snuiten, ...

Mogen wij daarom vriendelijk vragen om samen met je kleuter de volgende stappenplannen te oefenen thuis. Laat je kleuters thuis ook zoveel als mogelijk zelf doen, denk er ook steeds aan om makkelijke kledij te voorzien. Het is heel belangrijk om je kleuter te stimuleren bepaalde dingen zelf te doen!

Jas aandoen:



Neus snuiten:



Belangrijke data's:

- Dinsdag 14/9 Schoolfotograaf
- Vrijdag 17/9 STRAPdag:
De kinderen van K1 mogen hun (loop)fiets of step meebrengen naar de school. De fiets of step van je kleuter mag geparkeerd worden bij het binnenkomen van de schoolpoort naast de crèche. Er zal daar een bordje staan met K1 op. Zorg voor een zichtbare naam op de fiets, geen slot!



Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website en dit NA elk thema!!

In bijlage zal u een invulblaadje terugvinden. Gelieve deze volledig in te vullen en terug mee te geven met uw kind. Wij zullen alle blaadjes bundelen tot een klas vriendenboekje. Altijd fijn om, in de boekenhoek, naar elkaars mama, papa, hond, poes, broer of zus te kijken!



Wij wensen jullie alvast een fijn weekend!

De juffen van K1



VRIENDENBOEKJE

NAAM:

LEEFTIJD:



LIEVELINGSKLEUR:



LIEVELINGSETEN



HAARKLEUR:



MIJN HUIDDIER:



LATER WORD IK.....



WIE WOONT ER IN MIJN HUIS?

