



Beste ouder(s)

Na enkele dagen in de tweede kleuterklas zijn wij gestart met ons eerste thema: 'In mijn klasje'

Tijdens dit thema leren we onze klas helemaal kennen!

Wat zal er allemaal aan bod komen?

- We maken **een brainstorm**
- We ontdekken **de werk- en speelhoeken** in onze klas
- We maken kennis met onze **klaspoppen**, Nellie en Cezar
- Hoe gebruiken we onze **daglijn, weer- en aanwezigheidskalender**
- **Poppenkast**
- Enkele **prentenboeken** rond het thema, bv. 'het kleurenmonster gaat naar school'

Themawoorden binnen dit thema zijn:

- *De naam*
- *De lijm*
- *De school*
- *De schaar*
- *De tekening*
- *Tekenen*
- *Vragen*
- *Kiezen*
- *Nieuw*
- *Ver*
- *De directeur*
- *Het spel*
- *De prullenmand*

P.S.: Deze woorden zijn pas
verworden als de kleuters er
zeven keer iets mee gedaan
hebben. Je mag dus gerust op
een speelse manier oefenen
met je kleuter! 😊

Belangrijke datums deze maand:

- Dinsdag 27 september: de schoolfotograaf

Vriendelijke groetjes

Juf Isabel en juf Laurence

