



Oostakker, 8 november 2022

Beste ouders;

Na een weekje vakantie zijn we hier met onze volgende themabrief.

Eerst en vooral verwelkomen we onze nieuwe instappertjes.

In de week van 7 tot en met 10 november laten we de peuters nog wat wennen.

In de periode van 14 november tot en met 6 december werken we rond het thema

" Sint en Piet"

Sint en Piet

vinden ons nog niet

maar luiden wij naar de bel

dan vinden ze ons wel



Wat zullen we leren?

- We nemen de kledij en attributen van Sint en Piet waar
- We sorteren de kledij en attributen van Sint en Piet
- We bereiden lekkere sinaasappelsap
- We kijken naar de praatplaat van Sinterklaas
- We luisteren naar de verhaaltjes: de mijter van Jules, lieve Sinterklaas en Karel viert Sinterklaas
- We leren een versje voor Sint en Piet
- We kijken in speelgoedfolders
- We doen de pietengymnastiek, we spelen met pluimpjes en we jumpen op het pietenlied
- We nemen het snoepgoed van de Sint waar
- We knutselen een hoedje voor het Sinterklaasfeest
- We stempelen met een rolletje: de krullen van Piet
- We stempelen met jute: de zak van Piet





- We stempelen met een wortel: ons schoentje
- we leren speelgoed sorteren van klein naar groot
- We zetten ons schoentje klaar
- We genieten van een heerlijk Sinterklaasontbijt
- We krijgen bezoek van Sinterklaas en Piet



Themawoorden binnen dit thema zijn:

- Sinterklaas en Piet
- Bang zijn
- het cadeau
- De mijter en de staf



Tip: je mag deze woordjes gerust oefenen met je peuter

Wat mag je meebrengen?

- Heb je leuke boekjes, spelletjes of mooie prenten liggen? Geef deze mee met je peuter, je krijgt ze na het thema terug! (graag voorzien van naam)
- Speelgoedfolders
- Een schoen van je peuter, zo kunnen we ons schoentje klaarzetten een wortel, een raapje of een klontje suiker mag er ook bij (schoen graag voorzien van naam)

Belangrijke data:

- Vrijdag 11 november: wapenstilstand (geen school)
- Dinsdag 29 november: Sinterklaasontbijt (brief volgt later)
- Vrijdag 2 december Sint en Piet komen op bezoek

Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website

De juffen van de Julesklas