



Dag mama/papa

Het is bijna zover, we verwelkomen binnenkort Sinterklaas en zijn pieten. De komende 4 weken zullen we werken en spelen rond het thema 'Rikki en Sinterklaas!'

Wat zullen we leren?

- We leren Sint en Piet kennen
- We bekijken hun kledij eens van dichterbij
- We leren dansen en bewegen zoals echte pieten
- We experimenteren met houtskool
- We leren allerlei gevoelens kennen
- ...



Themawoorden binnen dit thema zijn:

- BANG BOOS BLIJ VERDRIETIG
- GEDULD
- ZENUWACHTIG



!TIP! Je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter!

Wat mag je meebrengen?

- Spelletjes, leuke boekjes, mooie prenten, ...
- Leuke vlaggetjes, sint en piet popjes, ...
- ...



Binnen dit thema zullen we allerlei snoepgoed proeven, hiervoor zullen we max 1EURO per kind nodig hebben van de maximumfactuur!

Dit geld moet je niet meebrengen naar de school, dit wordt aangerekend op de schoolfactuur!!

Belangrijke data:



- Vrijdag 11 november: wapenstilstand (GEEN SCHOOL)
- Dinsdag 22/11: theatervoorstelling Hier en Daar (brief volgt nog)

Bedankt aan allen die gsmtostellen meebrachten!! Wij hebben ondertussen 2 boxen kunnen kopen om in onze klasjes te gebruiken ☺ Dank jullie wel!!!

Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website of onze Padlet!

Groetjes

De juffen van K1