



Beste ouder(s)

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 😊

Vanaf maandag 9 januari zijn wij gestart met het nieuwe thema 'Hopsabees', voor sommigen onder u misschien reeds bekend door oudere broers/zussen. Voor de kinderen is dit een heel uitdagend, speels en fysiek thema. Er komen verschillende sub thema's aan bod zoals het lichaam, groeien en de opdrachtkaarten van Hopsabees.

- ➔ Wat meer uitleg hierover: elk kind krijgt een opdrachtenkaart die gedurende het thema opgevuld moet worden met stickers door het uitvoeren van verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld rond grote motoriek (balanceren op een bank), hygiëne (tandenpoetsen), zelfredzaamheid (schoenen aan- en uittrekken), ...



Themawoorden binnen dit thema zijn:

- De lippen
- De teen
- De nagels
- De knie
- De vinger
- Kietelen - kriebelen
- Praten
- Tonen
- De schouder
- De rug
- De tanden
- Voorlaatste
- De tong
- De huid
- De nek

P.S.: Deze woorden zijn pas verworven als de kleuters er zeven keer iets mee gedaan hebben. Je mag dus gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 😊



Graag meenemen tijdens dit thema:

- **Geboortekaartje** van uw kind: wij zullen de kaartjes samen vergelijken, stilstaan bij de geboorte en het groeiproces die de kinderen al doorgemaakt hebben. **Let op!** We zullen de kaartjes actief gebruiken in de klas, dus best een kopie of dubbeltje meegeven.
- **Vrijdag 13 januari** zullen wij onze tanden poetsen op school. Graag die dag **tandenborstel, tandpasta en beker** in een **gesloten zakje** en **genaamtekend** meegeven naar school.



Vriendelijke groetjes

Juf Isabel en juf Laurence