



Beste ouder(s)

## Het is weer zover! Tijd voor de gekste feestperiode van het jaar: carnaval!

Sinds maandag 30 januari zijn wij gestart met het nieuwe thema 'Hiep hoi carnaval!'

### Wat zal er allemaal aan bod komen?

- We maken **een brainstorm**
- We werken rond het verhaal 'Luuk en Lotje het is carnaval'
- We leren een echte polonaise dansen
- **Poppenkast** met Nellie en Cezar
- We spelen in de feestwinkel

### Themawoorden binnen dit thema zijn:

- *de carnavalsstoet*
- *Zich verkleeden*
- *Het masker*
- *De pruik*
- *De cowboy*
- *Het lawaai*
- *Opzetten*
- *Afzetten*
- *De piraat*
- *Het monster*
- *De heks*
- *De bezem*
- *De cowboyhoed*
- *De indiaan*
- *De trompet*

P.S.: Deze woorden zijn pas verworven als de kleuters er zeven keer iets mee gedaan hebben. Je mag dus gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 😊

### Belangrijke data tijdens dit thema:

- **13 -17 februari: carnavalsweek op school** (omtrent het carnaval gebeuren op school ontvangt u nog een afzonderlijke brief)
- **Vrijdag 3 februari: GEEN warme maaltijden, lunchpakket voorzien**

Vriendelijke groetjes

Juf Isabel en juf Laurence

