



Dag mama/papa

Hé, kennen jullie Elmer al? Elmer is een lieve, maar vooral unieke vriend. Hij is een olifant met heel veel kleur. Kleuren die hem anders maken, die hem Elmer maken. Hij leert ons dat we uniek zijn en moeten geloven in onszelf. Binnen ons nieuw thema leren we onszelf en ons lichaam beter kennen.

Wat zullen we leren?

- We experimenteren en genieten van een blotevoetenpad.
- We leren onze lichaamsdelen kennen
- We spelen allerlei leuke spelletjes rond het lichaam
- We gaan schilderen met gekke materialen aan onze voeten.
- ...

Themawoorden binnen dit thema zijn:

- IK/ JIJ/ HIJ/ ZIJ
- Het kind (GO40TY), het lichaam
 - de arm - de hand (GO40TY) - de vinger
 - het been - de teen - de voet
 - De buik - de navel
- HET GEZICHT - HET HOOFD
 - De mond, de neus, de ogen, de oren
- SCHEUREN
- KNIPPEN



!TIP! Je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter!

Wat mag je meebrengen?

- Kosteloos materiaal:
 - Bubbelplastiek
 - stoffen met verschillende texturen
 - oude gordijnrings
 - dopjes
 - stukjes touw, lintjes
 - parels en knopen
 - plastic bloemen of blaadjes
 - kurken en kroonkurken
 - harde stukjes karton
 - stenen
 - ijsstokjes
 - ...
- Boekjes, prentmateriaal rond het lichaam of Elmer

Foto's van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website of onze Padlet!

Groetjes

De juffen van K1

