



Dag mama, papa

Voor de start van het schooljaar beginnen we met het thema 'Rikki gaat naar school'.

Wat zullen we leren?

- Kennismaking met de klaspop Rikki
- Kennismakingsspelletjes met de vriendjes van de klas
- We leren de klasafspraken
- Schilderen van ons eigen symbool
- Groepswerkjes om de klas mee te versieren
- Sorteren van onze spullen van uit de boekentas
- ...



Wist je dat?

Wist je datje?

Binnen elk thema stellen wij enkele thema/kernwoorden centraal. Tijdens ons thema komen deze woorden heel veel aan bod. Deze laten we ook altijd weten hier in onze themabrief. Hieronder geven we enkele voorbeelden die nu aan bod komen: Kijken, willen, helpen, de hoek, de kring, ...

De liedjes die aan bod komen in het thema kunnen jullie altijd aan het prikbord vinden in de zaal.

! Belangrijk !

- In september kan het nog warm worden. Gelieve je kindje van 's morgens al in te smeren en een hoedje te voorzien. Op school smeren we ze ook nog eens in met de zonnecrème van de klas. Om deze aan te kopen vragen we €1 van de maximumfactuur.
- Foto's van het klasgebeuren kan je steeds vinden op het einde van het thema op de website van de school.
- Vrijdag 22/09 STRAPdag: Brief volgt later nog.

Met vriendelijke groeten,

De juffen van K1

