



Beste ouder(s)

Nellie en Cezar zijn eindelijk toegekomen!!! Na een leuke zoektocht hebben we hen gevonden in juf Katty haar bureau.

Ondertussen zijn wij ook al een week gestart met ons eerste thema: 'In mijn klasje'

Tijdens dit thema leren we onze klas helemaal kennen!

Wat zal er allemaal aan bod komen?

- We maken **een brainstorm**
- We ontdekken **de werk- en speelhoeken** in onze klas
- We maken kennis met onze **klaspoppen**, Nellie en Cezar
- Hoe gebruiken we onze **daglijn, weer- en aanwezigheidskalender**
- **Poppenkast**
- Enkele **prentenboeken** rond het thema, bv. 'het kleurenmonster gaat naar school'

Themawoorden binnen dit thema zijn:

- *De naam*
- *De lijn*
- *De school*
- *De schaar*
- *De tekening*
- *Tekenen*
- *Vragen*
- *Kiezen*
- *Nieuw*
- *Ver*
- *De directeur*
- *Het spel*
- *De prullenmand*

P.S.: Deze woorden zijn pas verworven als de kleuters er zeven keer iets mee gedaan hebben. Je mag dus gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 😊

Belangrijke datums deze maand:

- Vrijdag 22 september: Strapdag

Vriendelijke groetjes

Juf Isabel en juf Laurence

