



Dag mama, papa

Na de drukte van de Sint maken we het terug rustig in de klas en versieren we onze kerstboom.

Wat zullen we leren?

- We maken het gezellig in de klas met allemaal lichtjes
- We versieren de kerstboom met grote en kleine ballen, lange en korte slingers
- We staan stil bij licht en donker
- We staan stil bij de verschillende weerelementen en hoe wij ons hiernaar moeten kleden (warm/koud)
- We maken lekker warme chocomelk en kijken een kerstfilm
- We houden een Kerstfeestje om de vakantie goed in te zetten
- ...



De woordenschat die in dit thema aan bod zal komen: Licht, donker, gezellig, samen, kort, lang, klein, groot, warm koud, regen, sneeuw ...

!! Belangrijk !!

- Indien jullie leuk materiaal hebben, lichtslingers of andere lichtjes (zaklamp, fietslichtjes, ...), mogen jullie deze zeker genaamtekend meebrengen.
- We zouden willen vragen om met dit koude weer liefst wanten mee te geven met jullie kleuter in plaats van handschoenen. Het zijn anders 200 kleine vingertjes die meermaals per dag in het juiste gaatje moeten zitten van de handschoen 😊
- Donderdag 21 december is het wintermarkt op school. Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig op dit gezellige moment.



We wensen jullie alvast een heel fijn eindejaar!

Met vriendelijke groeten,

De juffen van K1

