



Beste ouder(s)

Vorige week zijn wij al volop begonnen aan het nieuwe thema:  
**'Hiep, hoi carnaval!'**

Wat zal er allemaal aan bod komen?

- We maken **een brainstorm**
- We verkleeden ons in de klas
- We richten een carnavalwinkel in
- We leren een clown tekenen volgens stappenplan (Krullenbol)
- We zingen een liedje en ontdekken de rangtelwoorden
- We oefenen het tellen in één oogopslag tot en met 4
- We oefenen het tellen tot 6 verder in
- We luisteren naar een mondelinge boodschap en voeren deze uit (vb. zet een hoed op en ga naast de heks staan)
- We vieren carnaval op school (verdere info volgt nog)



Themawoorden binnen dit thema zijn:

- *De carnavalstoet*
- *Zich verkleeden*
- *Het masker*
- *De pruik*
- *De cowboy*
- *Het lawaai*
- *Opzetten*
- *Afzetten*
- *De piraat*
- *Het monster*
- De heks*
- De bezem*
- De cowboyhoed*
- De indiaan*
- De trompet*

Vriendelijke groetjes

Juf Ann en juf Isabel

